



Chris Tyskens

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt altijd een weg omheen.

Misschien eens gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.

Chris Tyskens

Geboren te Lommel op 4 juni 1954 en overleden te Leuven op 23 februari 2013

Geliefde van	Ria Mortier
Vake, papa en opa van	Mattias Hannelore en Kasper, Rover en Pol Mara en Lennert Luna
Zoon van	Mathieu en Alice Tyskens-Emmers
Broer en nonkel van	Jan en Stefaan Liesbet en Bob, Roos
Schoonzoon van	Raoul en Nicole Mortier-Kennof
Schoonbroer en nonkel van	Els en Pieter, Elise en Marie Leen en Karl, Sanne en Charlotte Steffi en Jonas

We nemen samen afscheid van Chris in een dankviering op zaterdag 2 maart om 10u in de Sint-Laurentiuskerk, Dorpsplein 1, 3020 Veltem. Voel je vrij om kleurrijk te komen, daar hield Chris van. Nadien volgt de begrafenis op de begraafplaats te Veltem.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9u30.

Je kan Chris een laatste groet brengen in het funerarium Pues, Eikestraat 2, 3020 Herent, op donderdag tussen 19 en 20u.

*Uw eventuele attentie graag op het rekeningnummer
330-0005755-86 met als mededeling:
"Gift voor het palliatief support team Chris Tyskens R98649"*

Dank voor de goede zorgen van de oncologische afdeling van UZ Gasthuisberg

Hareveldstraat 5, 3020 Veltem